

Liturgie zondag 24 mei

Lied voor de dienst: ELB 376

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Welkom

Intochtslied: Psalm 121: 1

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 121: 4

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Gebed van Verootmoediging

Zingen: ELB 203

1. Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind maar nu kan zien.
2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gebed opening van het Woord

Zingen: Gezang 328: 1

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnen stromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Kindermoment: De Tien woorden

Zingen: Dit is mijn gebod - You-Tube

Schriftlezing: Johannes 17: 9 - 19 NBV

Zingen: Gezang 330: 1, 3

1. Heb dank, o God van alle leven.
die zijt alleen U zelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de_aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldig duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid.

Verkondiging

Zingen: Gezang 457: 1, 2, 4

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen
neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gebed/Voorbede

Zingen: Gezang 444: 1, 3

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collectes

1. Diaconie
2. Kerk
3. Jeugd GKSR