

Liturgie zondag 31 mei

Lied voor de dienst: ELB 166: 1, 2, 4

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden -
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen.

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen,
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

4. Vader, U loven wij –
draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp,
laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Welkom

Intochtslied: Gez. 477

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen,
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 92: 1, 3, 4, 6, 7, 8

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreid
houd ons uw hand geborgen.

4. Hoe diep zijn uw gedachten!
Geen dwaas die dat verstaat:
Als onkruid groeit het kwaad;
hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden
plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord,
niemand komt tussenbeide.

7. Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

3. Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
Ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.

6. Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden:
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

8. Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven:
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Gebed

Genadewoord

Zingen: Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij,
in je beproevingen en je zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

2x:
God U bent mijn God...
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

ik rust in U alleen.

Leefregel

Kindermoment (Mirjam Zielman, jeugdwerker)

Zingen: ELB 501

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam.
In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Filmpje YouTube
"door de kracht van de Heilige Geest"

Gebed

Schriftlezing:

Handelingen 1: 8, 2: 1 - 14

Johannes 14: 15 28 NBG

Zingen: Gezang: 235

1. In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk-ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
2. Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Verkondiging

Zingen: ZG 291

Ik leef vandaag als koningskind (mel Gez. 281)

- 1 Ik leef vandaag als koningskind,
blijmoedig leef ik van de wind,
ik ben voor niets en niemand bang -
mijn leven duurt nog eeuwen lang!
2. Al wat er was is nu voorbij,
en morgen zorgt de Heer voor mij,
dus zing ik deze dag mijn lied -
ik voed vandaag mijn heimwee niet.
3. Het heeft geen zin om stil te staan
bij alles wat heeft afgedaan,
wat was dat geef ik U, o Heer,
ik leg het in uw handen neer.
4. Al weet geen mens wat hij zal zien:
verdriet of vreugde, dood misschien
door ziekte, oorlog, hongersnood -
wij eten heden levend brood.
5. En als de laatste vijand komt
mijn adem stokt, mijn stem verstomt,
dan gaat nochtans het loflied door
als ik de hemel zingen hoor.
6. Ik leef vandaag als koningskind,
ik weet: het rijk van God begint
wanneer ik Christus achterna,
niet verder dan zijn voetstap ga!

Gebeden

Slotlied: ELB 382

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij

refrein
Kom Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de
aard vervullen.
Spreek Heer uw woord dat het licht overwint.
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein
3. Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein

Zegen

Zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Collectes

1. Diaconie
2. Kerk
3. Collecte Kerk in Actie, zending