

Liturgie zondag 19 juli

Lied voor de dienst: ELB 452

refrein

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schapjes niet.

refrein

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes,
die de Heer bij name kent.

refrein

Welkom

Intochtslied: Psalm 81: 1, 11

1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

11. Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Ps 89: 1, 6

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons
geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende
geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U
verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich
welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

6. Wij loven, Heer de macht van uw verheven
hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in
stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en
waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de
tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze
vrede.

Psalm 119: 65

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd:
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen

KND lied:

God heeft een plan met je leven (You Tube)

Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 - 16

Zingen: Gez. 395: 1, 4

1. O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw tem mag horen in mijn slaap.

Verkondiging

Zingen: Gez. 337: 1, 5, 6

1. Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

6. Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!

Gebeden

Zingen: Ps. 42: 1, 6

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

6. God, dit zal mijn hart doorboren,
dit gaat mij door merg en been
van mijn vijand moet ik horen:
'God is ver, gij staat alleen!'
Honend vraagt men dag en nacht:
'Waar is God, dien gij verwacht?'
In verdrukking moet ik leven,
door mijn vijanden omgeven.

Zegen

Zingen: Gezang 456:3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collectes

1. Diaconie
2. Kerk
3. Frontiers.nl (via ds. Dekker)