

## Liturgie zondag 30 augustus

### Voorzang: Psalm 149: 1, 3

1. Halleluja! laat opgetogen  
een nieuw gezang den Heer verhogen.  
Laat allen die Gods naam belijden  
zich eensgezind verblijden.  
Volk van God, loof Hem die u schiep;  
Israël, dank Hem die u riep.  
Trek, Sion in een blijde stoet  
uw Koning tegemoet.
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.  
Hij kroont de zwakken en de kleinen.  
Hij kent de stillen in den lande,  
het heil is nu ophanden.  
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,  
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.  
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht  
en roemt zijn grote macht.

### Welkom

### Intochtslied: ELB 245

Glorie aan God (4x)

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon,  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)
2. Kondigt het aan, door de kracht van zijn Naam:  
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)
3. Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met Glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij,  
eeuwig vreugde van God, lof, aanbedding:  
Waardig het Lam, Waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God (4x)

### Stil Gebed

### Votum en Groet

### Zingen: ELB 302

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.
2. Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn.
4. Jezus, op uw Woord  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U.

### Gebed

### Genadewoord

### Zingen: Psalm 86: 4

4. Leer mij naar uw wil te handlen,  
laat mij in uw waarheid wandlen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uwen naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.

### Leefregel

**KND lied:** Dapper als David

### Gebed

**Schriftlezing:** 1 Thessalonicenzen 5: 1 - 12 NBG

### Zingen: ELB 118: 1, 3, 4

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht,  
en heeft zijn leven afgelegd.  
*refrein*  
Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
ons te dienen elke dag,  
gedragen door zijn liefde macht.
3. Zie je de wonden zo diep?  
De hand die aard en hemel schiep  
vergaf de hand die Hem sloeg,  
de man, die onze zonden droeg.  
*refrein*
4. Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er need'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.  
*refrein*

### Verkondiging

**Zingen: Gezang 466: 3, 2**

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,  
ik wens mij niets daarneven.  
Veel meer dan 't meeste, wat ik vroeg,  
is mij in Hem gegeven:  
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,  
het enig rustpunt van mijn hart,  
mijn eeuwig licht en leven.

2. En wat er dreig' of wie er woed',  
mijn Herder blijft mij leiden.  
Geen donker dal van tegenspoed  
kan van zijn staf mij scheiden.  
Hij blijft mij overal nabij,  
naar stille waatren voert Hij mij  
en liefelijke weiden.

Gebed

**Slotlied: Opw. 694**

Ik bouw op Jezus anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt,  
wordt niet beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus naam.

Refrein

Hij is de rots waarop ik sta;  
de vaste grond voor mijn bestaan,  
de vaste grond voor mijn bestaan.

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  
toont Hij zijn liefde die mij draagt.  
Al woeden stormen om mij heen,  
mijn anker rust in Hem alleen.

(Refrein)

Ik bouw op Jezus anders niet; )  
het is zijn bloed dat redding biedt. )3x

Want zijn belofte en zijn bloed  
die doen mij sterk staan in de vloed.  
Als alles wankelt rondom mij;  
mijn fundament, mijn hoop blijft Hij!

Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Hij is de rots waarop ik sta;  
de vaste grond voor mijn bestaan,  
de vaste grond voor mijn bestaan.

## **Zegen**

### **Zingen: Gezang 456: 3**

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

## **Collectes**

1. Rente & aflossing

2. Kerk

3. Light for the World