

Liturgie voor de belijdenisdienst op zondag 21 maart 2021

In de Gereformeerde Kerk "De Bron" te Staphorst om 9.00uur



Voorganger: ds. P. M. van der Meulen

Organist: Hans van Dongen



“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust
Mijn oog.”

Psalm 32:8

Vandaag doe ik belijdenis en zeg ‘ja’ tegen God. Tijdens de catechisaties heb ik veel gesproken over mijn twijfels en of ik wel belijdenis mag doen, ben ik ‘goed genoeg’? Ik ben God dankbaar dat Hij mij deze weg gewezen heeft en blij dat ik hier nu mag staan. ‘Heer wijs mij Uw weg’ (Opw. 687) is mij daarbij tot veel steun geweest.

Anneke Mussche



“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.”

Efeze 1:7

Met mijn belijdenis wil ik getuigen van mijn verlangen om Hem na te volgen die gezegd heeft: “Ik ben het licht der wereld, die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben.” (Joh. 8:12) En ook al zal dat zijn met vallen en opstaan, toch mag ik vasthouden aan de genade van God, dat Hij om Jezus wil mijn zonden vergeven wil, zoals Paulus schrijft in de brief aan de gemeente van Efeze.

Jan Mussche



“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”

Spreuken 3:5-6



Als kind ben ik opgegroeid met het geloof. Wanneer je dan op eigen benen staat heb je twee keuzes wel of niet in God geloven. Vandaag maak ik mijn eigen keuze om met Hem verder te leven, omdat de weg met Hem vertrouwen geeft voor de toekomst en in veilige handen is.

Herwin Talen

“Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild.”

Psalm 91:4

Het geloof is iets voor mij waar ik altijd op terug kan vallen. Als ik in mijn leven nieuwe uitdagingen krijg dan weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Dit geeft mij vertrouwen en houvast en daarom zeg ik vandaag ja tegen God.

Chantal Talen





“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog.” *Psalm 32:8*

Door ‘ja’ te zeggen tegen God, belijd ik mijn geloof. Het is rustgevend om te weten dat ik mag vertrouwen dat Hij ons leidt, in voor- en tegenspoed.

Harold Holterman

“Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan.” *Psalm 37:4-6*

Het voelt goed om eindelijk in het openbaar “ja” te mogen zeggen tegen God. Ik heb Hem nodig dag aan dag!

Samen met onze groep heb ik een prachtige, leerzame en onvergetelijke tijd gehad. Wat zijn we allen open en eerlijk naar elkaar geweest. Wat hadden we allemaal een luisterend oor voor elkaar. Maar we konden elkaar ook aanvullen of helpen bij onze strubbelingen, verdriet en gemis.

Marjanne Holterman



“U bent mijn Hulp en mijn Bevriider.” *Psalm 70:6*



Ik doe graag belijdenis, omdat Hij mij vaker te hulp schiet in mijn leven. Als ik vast zit in mijn hoofd, dat Hij mij dan regelmatig een lied in mijn hoofd laat komen. Dat Hij mij daarmee helpt en mij dan rust geeft. Ik luister graag naar opwekkingsliederen en er kan dan ineens een tekst zijn, die mij wat doet en mij kracht geeft om door te gaan.

Ik ben Hem echt nodig in mijn leven!

Janet Compagner

Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.' Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.'
Jesaja 6:6-8. NBV



Wanneer ik denk aan hoe groot en machtig onze Vader in de hemel is, kan ik mij net als Jesaja vaak niet voorstellen hoe Hij van onze zondige wereld kan houden. Maar Hij doet het echt, en sinds ik geloof dat Jezus mij van mijn zonden heeft bevrijd, kan ik, net als Jesaja, in grote dankbaarheid en vertrouwen leven met Hem en voor Hem. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen!

Roosmarijn Logtenberg

“Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.” *Romeinen 12:12*

We willen graag belijdenis doen om onze eigen doop te mogen beantwoorden, en omdat we dankbaar zijn voor alles wat Hij ons heeft gegeven.

Derk en Sietske

Bovenhuis



Voorzang Opw. 733 Tienduizend redenen *(Harold)*

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stukt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Welkom

Intochtslied Opw. 488 Heer ik kom tot u *(Chantal - Marjanne)*

Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen JdH 7 (Derk)

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! 's Heeren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen; goed is de Heer,
en met elke morgen, keert zijn goedheid weêr.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood!
red slechts onze ziele, uit zonde en dood.

Gebed

Woord voor ons leven

Zingen Psalm 121 (*Herwin*)

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Kindernevendienst bijdrage

Gebed

Schriftlezing

Zingen Gezang 182: 1,3,6 (Jan)

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

3 Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer

Verkondiging

Zingen Opw. 687: 1,2,3,4 Heer wijs mij uw weg (Anneke)

1 Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt,
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg,
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij Uw wil,
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil,
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt,
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4 Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel,
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel,
mijn weg gelopen heeft

Belijdenisformulier

Zingen Opw. 520: 1,2,3,4,5 Wees mijn verlangen (Roosmarijn)

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

3 Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit,
stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Vragen

Zegen en cadeau

Zingen Opw. 710 Gebed om zegen (Janet)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Gebed

Collecte

Slotlied Opw. 770 Ik zal er zijn (Sietske)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Zegen

Gezang 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!