



Jij bent
geliefd!

Jeremia 31:3

Jezus vraagt ons om te zien naar de naaste.
Wat heeft u dat op een mooie manier in praktijk gebracht de
laatste maanden!

Het heeft heel wat bel-uren gekost.

We hebben veel reacties gekregen vanuit de gemeente.
De telefoontjes werden ontzettend gewaardeerd.
We hopen dat het u ook goed gedaan heeft om dit voor de
naaste te kunnen doen, wat voor hen te betekenen.

Voor deze inzet willen we u heel hartelijk bedanken!
Met dit gebaar willen we laten weten dat u van waarde bent
geweest voor onze naaste en we hopen dat de naaste ook na
vandaag niet vergeten wordt.

