



Liturgie Goede Vrijdag 2 april

Voorganger: ds. T.J. Oldenhuis Coevorden
Organist: Menno Akse
Zang: Tempelzangers

Lied voor de dienst: ELB 189a: 1, 3

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Welkom

Intochtslied: Psalm 22: 1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Stil Gebed - Votum en Groet

Zingen: Psalm 22: 3

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik wordt vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klink hun spot.

Gebed

Jesaja 53 enkele gedeelten uit NBG

Zingen: 178: 1, 5, 9

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,
als Ge_alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Lezingen uit het evangelie naar Mattheus 27: 15 - 22 NBV

Zingen: Gezang 182: 2

Gij die alles hebt gedragen,
Al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lezing: Mattheus 27: 23 – 31

Zingen: Gezang 183: 1, 3

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen
Zie mij in liefde aan.

Lezing: Mattheus 27: 32 – 44

Zingen: Gezang 189: 3, 4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Lezing: Mattheus 27: 45 – 50

Doven van de paaskaars onder het lezen van vers 50

Overdenking: Mattheus 27: 51a 'Het voorhangsel scheurde'

Zingen: Psalm 118: 8

De steen, die door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Lezing: Mattheus 27: 52 – 61

Zingen: Gezang 195

Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Hoe wonderlijk
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Dankgebed en voorbeden

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

