

Liturgie voor de dienst op Eeuwigheidszondag 21 november 2021

in de Gereformeerde Kerk “de Bron” te Staphorst



Voorganger : da. G. Jongsma
Orgel : Hans van Dongen
Bloemstuk : Ria Bruins en Jannie Poolman



Lied voor de dienst: ELB 203 – Genade zo oneindig groot

Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Welkom

Intochtslied: Psalm 107: 1,19,20

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Wie nooddrift heeft, hij hope:
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen:
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen

Wie wijs is, zal de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Kyriegebed: *daarbij wordt gezongen gez. 301g (Liedboek 2013)*



Ky-ri-e e - lei-son, e - le - i - son.____

Glorialied: ELB 351: Machtig God, sterke Rots

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Moment voor de kinderen.

Voordat ze naar hun nevendienst gaan, zingen we: ELB 476 – Zie de zon

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!



Schriftlezing: Openbaring 1: 1-3 en Openbaring 4: 1-11 NBV21

Zingen: Gez. 305:1,2,3

1 Al - le eer en al - le glo - rie
geldt de luis - ter - rij - ke naam!
Vier de vre - de die Hij he - den
uit-roept o - ver ons be - staan.
Aan-ge - zicht vol van licht,
zie ons vol ont - fer-ming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Uitleg en verkondiging

Zingen: Gez. 294: 1,2,3,4,5,6

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Waar blijft het overlang
belofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?

Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Wij gedenken

de zusters en de broeder die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Na het noemen van een naam en het ontsteken van een kaars, wordt gezongen:

Koester de namen die wij hier gedenken

The musical score is written in G major (one flat) and 4/4 time. It consists of three staves. The first staff is for the soprano voice, with the lyrics 'Koes - ter de na - men die wij hier ge - den - ken,'. The second staff is for soprano and alto voices, with the lyrics 'dat zij ge - bor - gen zijn in uw ge - na - de,'. The third staff is for soprano, alto, and men's voices, with the lyrics 'dat zij ge - kend zijn bij U en bij ons.' The music is a simple, hymn-like melody with a steady rhythm.

- **zr. Pietertje de Vos - Dragt** 97 jaar
* 28-09-1923 † 15-11-2020
- **zr. Ingrid Suzan de Mos** 48 jaar
* 20-08-1972 † 29-03-2021
- **zr. Hilly Ali Hilhorst - Massier** 88 jaar
* 19-07-1932 † 05-04-2021
- **zr. Jentje (Jenny) Harink - Smit** 69 jaar
* 29-04-1952 † 14-07-2021
- **br. Klaas Mussche** 79 jaar
* 13-09-1941 † 16-08-2021

We ontsteken een kaars voor wie u persoonlijk wilt gedenken

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotlied: Psalm 121: 1,3,4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zegen, afgesloten met gez. 456 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitleg bloemstuk Eeuwigheidszondag 21-11-2021

Het kruis staat symbool voor het geloof.

De witte bloemen symboliseren het eeuwige en het schone van het hiernamaals.

De witte linten vanaf het kruis naar de kleine boeketjes symboliseren de verbondenheid.

Blijvend verwant met hen die ons ontvallen zijn.

Klimop en hederabladders symboliseren trouw, vriendschap, hoop en troost.